

Trakteer jezelf

Bad Wildungen
NATÜRLICH GUT



Bergfreiheit

EN HET SNEEUWWITJEDORP



Foto's: Katharina Jaeger

www.bergfreiheit.de



Fotos: NH

Een sprookjesrijke omgeving

Bergfreiheit, het idyllisch gelegen mijnbouwdorp in het Noordhessische Kellerwald, is hoogstwaarschijnlijk het gebied waar het sprookje van Sneeuwwitje en de zeven dwergen van de gebroeders Grimm is ontstaan. Dit schrijft Eckhard Sander, een streekdeskundige, in zijn boek "Schneewittchen – Märchen oder Wahrheit – ein lokaler Bezug zum Kellerwald".

Het schilderachtige mijnbouwdorpje met ca 350 inwoners ligt te midden van het grootste aaneengesloten beukenbos van Europa, n.l. het Nationaalpark Kellerwald-Edersee. Via een goed aangegeven netwerk van wandelpaden, dat de prachtige natuur van de dicht beboste bergkammen op een hoogte van 300 tot 675 m. boven NAP toegankelijk maakt, kun je wandelingen maken via de 176 km. lange "Kellerwaldsteig", het cultuurhistorisch- ecologisch leerpad of lopen naar de Kellerwaldturm op de nabijgelegen "Wuestegarten" 675 m boven NAP.

In het voornamelijk uit vakwerkhuizen bestaande dorp is veel te beleven en te zien. O.a. Hessens oudste mijnbouwkundige dienst met een klein museum, waarin de geschiedenis daarvan wordt vertoond. Er worden hier rondleidingen aangeboden. Tevens wandelingen onder leiding van een gids, gericht op de cultuur en geschiedenis, een combinatie van mijnbouw, het oude dorp en de mijnbouwkundige dienst.

Deze wandelingen worden aangeboden door de mijnbouwvereniging van april tot oktober elke zaterdag van 10.00 tot 13.00 uur. Verzameld wordt bij het bezoekerscentrum van de mijn.

Voor informatie of afspraken over speciale excursies kun je bellen of faxen naar +49 (0)5626 685



Een sprookjesachtige geschiedenis

Bergfreiheit- de naam vraagt om uitleg. Op 14.09.1561 liet graaf Samuel von Waldeck een edict na over de "Bergfrei-

heiten im Thale der Urf" (vrijstellingen m.b.t. de mijnbouw in het dal van de Urf). Hieruit was de naam van het dorp ontstaan. Er werd hier ijzer- en later ook kopererts gewonnen. De landsheer bood bijzondere vrijstellingen aan vanwege het zware en gevaarlijke werk ondergronds en/of in de ijzersmelterijen. Deze bestonden o.a. uit drie jaar lang vrij kappen van hout bestemd voor de bouw, verwarming en houtskool. Tevens bood de graaf onbeperkt recht op aanleg van schachten en mijngangen, evenals vrijheid tot bedrijfsvoering en regelgeving.

In tegenstelling tot de geldende regels mochten de bewoners ("Freiter") hun burgemeester en raad zelf kiezen. Tevens kregen ze speciale rechten en mogelijkheden zoals schenkrecht en het oprichten van een vrije weekmarkt, badhuizen, molens, café's, zoutkamers en vleesverwerkende bedrijven. De eerste in een oorkonde genoemde kerkklok-



Foto: Katharina Jaeger

ken van ijzer, werden door Johann Sonneborn gegoten en het luiden daarvan begeleidde de inwoners eeuwen lang.

Al in 1590 kwam de productie van erts tot zijn eind. Zowel tussen 1732 en 1744 als aan het eind van de 19e eeuw heeft men opnieuw gezocht naar delfstoffen, zij het zonder veel succes.

De toenmalige kopermijn is nu als mijnmuseum te bezoeken. De plaatselijke edelsteenslijperij heeft nog steeds delfrechten. Daar vindt men naast kostbare stenen uit de hele wereld ook de halfedelsteen uit de omgeving, de kellerwald-agaat.

Het bezoekerscentrum voor de mijnen in Bergfreiheit, tevens de meest zuidelijke ingang van het Geopark "Grenzwelten" van Waldeck-Frankenberg, is de start voor geologische ontdekkingen in de wijde omgeving.

Openingstijden bezoekerscentrum Bertsch:

www.schneewittchendorf.com/bergwerk

Een sprookjesachtig theater

Het mijnwerkersdorp Bergfreiheit in het Kellerwald geldt tegenwoordig als de plek waar het sprookje van Sneeuw-



witje en de zeven dwergen van de gebroeders Grimm is ontstaan en ook nog steeds wordt herdacht.

Als streekdeskundige heeft Eckhard Sander in zijn boek een groot aantal overeenkomsten tussen historische feiten en de sprookjesvertellingen aangetoond. (Het boekje van Eckhard Sander is in het winkeltje te koop)

Margaretha von Waldeck heeft waarschijnlijk als voorbeeld voor Sneeuwwitje gediend. Zij was de dochter van graaf Philip IV, wonend op slot Friedrichstein en de zuster van de grondlegger van de mijnbouw graaf Samuel. Zij trok zich het lot van de kinderen in de mijnen aan. Als thuisland van Sneeuwwitje hebben de inwoners van Bergfreiheit niet alleen liefdevol een Sneeuwwitje huis ingericht, maar voeren ook het beroemde sprookje eenmaal per jaar op in hun openlucht theater.

Naast deze opvoering worden er ook nog andere sprookjes van Grimm ten tonele gebracht in een uitgebreid, afwisselend programma onder het genot van een hapje en een drankje. Voor degenen die slecht ter been zijn is er een mogelijkheid voor vervoer naar het openluchttheater en terug. Na de opvoering gaan de spelers graag met u op de foto.

Programma van sprookjesuitvoeringen:

Paaszaterdag: 20.00 Paasvuur in het park van het dorp met fakkeloptocht voor kinderen. Om 19.30 verzamelen bij de wateropslag, Kellerwaldstrasse). Aansluitend samen zijn in de feesttent.

Paaszondag: Een kerkdienst in de Bergmannskerk vooraf gegaan door een paasontbijt. Vanaf 13.00 beginnen de festiviteiten in het dorpspark. 14.00 traditionele eierloop, waarbij ook toeschouwers kunnen winnen. Er worden waardevolle prijzen ten beschikking gesteld.

Fronleichnam: (sacramentsdag ,2^e donderdag na Pinksteren) Afwisselende sprookjes van Grimm opgevoerd in het openluchttheater met extra activiteiten.

3^e zondag in augustus: Sneeuwwitje en de zeven dwergen in het openluchttheater omlijst door een aangekleed programma.

2^e zondag in oktober: Vanaf 10.00 Apfelweinkelterfeest(het persen van appels), waarbij een kunstmarkt voor handwerk plaatsvindt in en rondom het dorpshuis met Sneeuwwitje en de dwergen.

De horeca en allen die onderdak bieden wensen u een aangenaam verblijf.

Het sneeuwwitjehuis: werkelijk een sprookje

Het is een echte belevenis, zowel voor groot als klein, om een bezoek te brengen aan het sneeuwwitjehuis. Je waant je daar echt in een sprookjeswereld. Dit bijzondere concept is ontwikkeld door de inwoners van Bergfreiheit in samenwerking met de Bad Wildunger Stadtmarketing .



Foto: Katharina Jaeger

Het huisje van de dwergen

Beneden in de eerste ruimte kun je zien hoe de dwergen aten en sliepen als ze thuis kwamen van hun werk in de mijn. De tafel is, zoals in het sprookje beschreven, gedekt. De zeven schattige bedjes, waarvan drie hoogslapers, staan tegen de muur.

In de tweede kamer, die iets kleiner is, kun je zien en ervaren waar en hoe de dwergen in de kleine en typische eenkamerwoning geleefd hebben met daarin een kleine keuken met oude haard en een tafel voor het voorbereiden van het eten en alles wat daarbij hoort.

De geschiedeniskamer:

Ga je de trap op dan zie je meteen het zaaltje waar je informatie vindt over het onderzoek en de geschiedenis van het mijnbouwdorpje. In deze ruimte bevindt zich o.a. een grootbeeld TV met DVD, literatuur en materi-



Foto: Katharina Jaeger

alen die betrekking hebben op de geschiedenis van het dorp.

Je kunt hier met elkaar erover praten, beelden en voorwerpen bekijken, in oude boeken neuzen en aantekeningen maken voor een spreekbeurt of lezing.

De verhalenkamer

Daarnaast is een sprookjesachtig aangeklede ruimte waar onze gasten, met name onze kleine bezoekers,



Foto: Katharina Jaeger

de traditionele en geliefde manier van het sprookjes vertellen kunnen beleven. Dit wordt op verschillende manieren gedaan. Bijv. een sprookjesverteller leest een sprookje voor na of speelt het na of je kunt een poppenkastvoorstelling bijwonen. Je kunt naar de sprookjes luisteren, maar ook zelf met handpoppen spelen. Het is een gezellige kamer an heerlijk ontspannen te luisteren.

De speelkamer

Hier wordt de sprookjeswereld werkelijkheid. De ruimte is vooral bestemd voor de kleine bezoeker, bijv. ook geschikt voor kinder- en verjaarsfeestjes.

De kinderen worden nieuwsgierig gemaakt en gaan zelf aan de gang.



Foto: Katharina Jaeger

Er staat een oude verkleedkast en ook zijn er accessoires, edelstenen en knutselmateriaal te vinden. Je krijgt hier zin om je te verkleeden, te schminken, te knutselen en te schilderen.

Deze gelegenheid is bewust hier ondergebracht en biedt zo de mogelijkheid het sprookje aan het eind van de tocht te verwerken.

Aan het eind van de ontdekkingstocht is er nog een winkeltje waar je leuke herinneringen aan dit bezoek en aan Bergfreiheit kunt kopen. Tevens is er nog een speciaal aanbod van regionale appelprodukten.

Vergeet niet om als je het sneeuwwitjehuis verlaat een blik te werpen in de tuin, voor je door een poortje vertrekt. In de voortuin staat een kleine appelboom, waar in het najaar mooie rode appels aan groeien. Tevens vind je er kleurrijke bloemen en planten en een zitje, waar je nog even kunt nagenieten



Op elke tweede zondagmiddag in de maand is Sneeuwwitje met haar zeven dwergen zelf aanwezig in het sneeuwwitjehuis. Ze vinden het leuk wanneer je komt.

Openingstijden:

21 maart tot 31 oktober: woensdag – zondag
van 15.00 tot 17.00 uur

1 november tot 20 maart : zaterdag en zondag
van 15.00-17.00 uur

Geopend op feestdagen, behalve op
24, 25 en 26 december en oud- en nieuwjaarsdag.

Voor groepen en verjaardag/kinderfeestjes buiten deze tijden, kunt u contact opnemen met Mevrouw Körstel.
Tel.: +49 (0)56261736



Bergfreiheit

EN HET SNEEUWWITJEDORP

verheugen zich op uw komst.

Info:

www.bergfreiheit.de

Mail: schneewittchendorf@bergfreiheit.de

Tel.: +49 (0)700 07 99 37 43

Heimat- & Verkehrsverein e. V.
Schneewittchendorf Bergfreiheit

34537 Bad Wildungen

www.bad-wildungen.de

Hoe ons te bereiken



U vindt ons

in de *Grüner Heimat*
NordHessen

op de



Deutsche
Märchen
Straße

Märchen · Sagen · Legenden

in

Bad Wildungen
NATÜRLICH GUT